



בס"ד, יום שישי כ"ד באדר תש"ף

20 במרץ 2020

למרצות ולמרצים, למד"פיות ולמד"פים, לסטודנטיות ולסטודנטים

שלום וברכה,

אנחנו מסיימים היום שבוע ראשון של למידה מרחוק.

כולנו נמצאים בתוך התמודדות לא פשוטה. דברים שאנחנו עושים בדרך כלל אינם אפשריים בימים אלה, מפגשים עם בני משפחה וחברים מתמעטים, אנו דואגים למבוגרים שבינינו, היציבות הכלכלית מתערערת, וחלקנו אף מחויבים לשהות בבידוד.

בתוך כך, אנחנו ממשיכים להפעיל את מערך ההוראה והלמידה במכללה. בעיני זהו מקור לחוסן עבור כולנו. כשאנו ממלאים את תפקידנו הרגילים כמרצים וסטודנטים אנו דוחקים מעט הצידה את המחשבות הדאגניות והרגשות המציפים, ומצליחים להכיל את אי הוודאות.

בימים אלה הלמידה במכללה מתנהלת כסדרה, ובה בעת עברה שינוי מהותי מואץ והפכה ללמידה מרחוק. הלמידה המקוונת מאתגרת אותנו להתאים את עצמנו במהירות למצב חדש, ומהווה עבורנו גם הזדמנות להתנסות בדברים שעד היום לא עשינו.

חשוב לנו לשמור על שגרת הלמידה כדי למנוע פגיעה ברצף הלימודים האקדמיים של הסטודנטיות והסטודנטים. יחד עם זאת אנחנו מחויבים להתאים את עצמנו ליכולות הלמידה הנוכחיות, ולהתחשב היכן שזה מתאפשר. חיפוש האיזון הנכון בין שני אלה נמשך כל הזמן.

המכללה עושה כל מאמץ להיערך בהתאם לנסיבות ולתת באופן שוטף מענה לצרכים המשתנים, על מנת להמשיך את הלמידה ככל שניתן. אתם מוזמנים לשתף אותנו בקשיים שמתעוררים, על מנת שנמצא יחד פתרונות.

אני מלא הערכה להתגייסות המלאה של כולכם, וליכולת שלכם להסתגל למציאות החדשה. אתם מתמודדים בצורה מופלאה עם התנאים המורכבים, והמחויבות שלכם ללמוד וללמוד מעוררת השראה.

ימים של חוסר ודאות, שעלולים להיות מקור לפחד ודאגה, הם הזמן לאמונה וביטחון. יהי רצון שכשאנו מברכים את חודש ניסן נתבשר בגאולה וישועה, כי "חודש ניסן נתעלה מכל חודשי השנה להיותו ראוי לניסים היוצאים מדרך הטבע" (הראי"ה קוק זצ"ל, מדבר שור, דרוש ראשון).

בברכת בריאות איתנה ובשורות טובות.

שבת שלום

ד"ר חיים שקד

ראש המכללה